



הצלמים: דודו אדם

אבל עולי. "התיאטרון שלנו מחפש שיטות אחרות ליצור משהו שמדבר על מה שקורה כאן. לא באנגולה או במנגולה"

מחילים בקומה האחרונה בשמיים, ואני רואה את הכפר שלי בקומה הראשונה. אני הגעתי לקומה השביעית, ואני עולה ויורד, ואחרי הקומה השביעית אני מחפש עוד קומה, למרות שאני משוכנע שאין אבל בכל זאת, אולי יש. אני צועק מלמעלה שישמעו אותי – הכפר, המשפחה, האשה, שבע שנים לא ראו את ההצגות שלי. שלוש שנים אני בתוך ההצגה הזאת, ואחרי כל הזמן הזה, כשאני קוטף את הפירות, זה לא מעניין אף אחד. ב'87, קיבלנו מקום ראשון על "זיכרונות דוד שני בעיר העתיקה". קניתי שבעה קילו בק לאווה, הגעתי לכפר ואמרתי: "מה יש, יא מטומטם. חשבנו שיש לך בן, שנגולד לך מישור". אתה יודע מה חגשתי באותו זמן? הכל נפל למטה. וזה הורג אותי ששנים אני פה ואף אחד לא בא לראות אותי. במקרה אתה יודעים מה? לא יודעים מה עבר עיני, אבל הוא מתגנן. מסתכלים עלי כמו על איזה שרמטה בתיאטרון".

ואשתך, היא לא בארנו ראש איתך?
"אני נשוי לבת כפר. האנשים של הכפר לא פתוחים לחיים המודרניים. ניסונו לגור בעכו. היא היתה כאן שבועיים ולא היתה מסוגלת להמשיך. אני לא אומר שהיא לא יכולה להשתלב, אבל זה ייקח לה זמן, עד שהיא תבאנה רמה, בקומה השביעית. לוח אני חוזר. זה מה שאני רוצה בחיים – שכל הכפר יהיה בקומה השביעית. יש מעט שבמינים אותי בכפר. רק כששורר עים אותי ברדי, רואים אותי בטלוויזיה, זו גאווה. אמא שלי שמחה שאני בתיאטרון, בגלל שאני לא מלכלך את הכפרים בעבודה".

בכל זאת, יש אנשים, יהודים וערבים, שהיו מר כנים להריון אותך רק בגלל שאתה ערבי.
"אני מאמין, שכל עוד אני לא מוזק להם ישירות, הם לא יעשו לי כלום. אתה רואה איך אני לבוש עשוקי? כשי ירשם ומכניסים קצרים. שאלו אם אני לא מתבייש. היו לי משקפי שמש שאלו אם אני עיוור. אבל ככה אני הולך בכפר, ולא איכפת לי מה אומרים. אם אני אלך איתם בראש, זה יכאב. זה יביא לתוצאות לא טובות. לא שם יון על מי שמכיר. במלחמה צילצילתי לכמה משפחות של חברים ברמת גן, שיבואו. ואני יודע שהיו מתייחסים בכפר לא טוב אם היתה מארח אותם, אבל לא איכפת לי. זה קשה, אבל כמה בגנאם כבר לחיות – 70 שנה, 80, ועוד ככליל".

אז למה לא תעזוב את הכפר?
"חשבתני על זה הרבה, אבל יש לי שם קוטני, שבניתני לפני חמש שנים. שלושה מפלסים. אני לא יכול למצוא כמורה בישראל, אני חושב. אני הינדתי אותה, וזה הראש שלי. יש לי גם אשה ושני ילדים,

וזה רוקק הקטע שאני הכי אוהב. הוא קטע ממש חזק. אמרתי לה אם היית את עושה את הקטע הזה בעירום, הייתי מת עלייך. אני לא יודע למה את לא מתה עלי".
ובדברים האלה בעצם פותח אבו עלי צוהר אל ממדו התלוש. אל הבניה החמודה באמת – הניכור מהחברה הערבית, שממנה היה שמח לקבל פירבקים חיוביים. במקום שיסמחו בהצלחתו, שמים אותו בעמדת נבדל, גם אנשי הכפר וגם הבראנזה. "ערבים היום באים להצגה כדי לרשום לעצמם שהאלך לא היה טוב, לא כדי להתענג. שחקנים באו להצגה שלי לפני שנה, ונעלמו אחריה. מחמד בכרי וכולם. נעלמו בלי להגיד כלום. בפסטיבל הזה קיבלנו מקום ראשון, ואף ערבי לא בא ולחץ לי יד. כולם ברחו. ראיתי לפחות שישה שחקנים מבית הגנפן. כאב להם להגיד, תודה ותי משיח. שכבתי הגפן קיבלו מקום ראשון לפני שנתיים עם 'ראשון של ג'אבר', אני רקרתי איתם עד הבוקר, ויש לי וידאו של זה. כי אני בגנאם. אני אוהב את כל השחקנים, רוצה שכולם יהיו למעלה. וכשאני מצלית, אני לא רואה אף אחד ליד, וזה הורג אותי".

גם החיים שלך בכפר הם לא תענוג גדול בבבילון.
"החיים שלי בכפר והחיים שלי בעיר זה חיים בין שמיים וארץ. אני רואה את החיים כשבע קומות.

בקול רם. ואני בוכה ובוכה, והצחקו והבכי משתלבים. וככה מסתיימת ההצגה".
זה קטרויס?

"אחרי כל העניין הזה אני מרגיש מת. אני נח איוה ערשים דקות, ואו חוזר לחיים הרגילים, לאט לאט. אבל כשמישיר מכניסה לי מכות, אני בוכה באמת. לא מאכאב, אלא מה שיהודייה נותנת לי מכות. איך אפשר? אני לא יכול להירגע שלושה ימים מזה. הגרמנייה, נתתי לה את המקל והיא ברהה מהאלום. ויש יהודים שבאים להרביץ לערבי הזה. לא מספיק שאני מרביץ לעצמי? לא מספיק שאני אומר, די כבר, אני רוצה למות? בשלושים הצגות שעשיתי היו לפחות חמישה שהרביצו לי. וזה כאב".

היו ערבים בהצגה?
"הזמנו שתי ערביות מעכו, ואני מצטער על זה. אחרי חמש שעות ההצגה, באו ושאלו אותי, 'זאלד, בן כמה אתה?'. אמרתי, שלושים. אמרו: 'כמה זמן אתה עובד בתיאטרון?'. אמרתי, שבע שנים. שתקו. וזה שיער אותי. הם באים, ערבים, לראות הצגה כזאת, וזה מה שיש להם להגיד. מה הם רוצים להגיד בזה – שאני מטומטם? ראתה את ההצגה שחקנית מכפר יטיף, שהיא פיעה כאשתי הערבית ב'זאלד' נשוי לשתיים, והיא רוקק מאוד נגנתה, חוץ מבקע האחרון, של העירום,

קורס שנה וחצי, בשביל ההצגה, ואו ביקשו ממני להישאר לעבוד שם. אחרי שחזרתי מלוחמי הגטאות, באים לכאן, לתיאטרון, וצופים במסכת שואה. אני משחק תלמיד ערבי בבית ספר יהודי, ומכריחים אותי לשים גזר דוד ולשחק במסכת שואה. למה? מה רוצים ממני? אני ערבי. מכריחים אותי ללמוד את התרבות היהודית, ואת הערבית לא. בגלל זה אני עומד מאחורי הרגל ואומר, שאני לא רוצה את התרבות הזאת. יש לי את המסכת שלי, אני רוצה שתחשבו גם על התרבות שלי. אחר כך, כל שלושה-ארבעה צופים נפגשים עם שחקן ומדברים על השואה. הקהל הופך להיות התיבור של ההצגה. אני מנסה להיכנס לתרבות היהודית בתור מנקה הולונות. אני מתחיל ללמוד יידיש (אבו עלי למד גם יידיש לקראת ההצגה. א"א), ואני מנסה ללמוד את ההיכנס לתוך החיים היהודיים. למה? כי כדי לדעת את העניין שלי במדינה הזאת, אני צריך לדעת מה העבר של היהודים.

"יש עניין האפליה בארץ – ערבים החוצה. ומתחיל ויכוח בניני לבין שחקן אחר, כשכל אחד טוען, רים איו מיי פלייס, רים איו מיי פלייס. אני מנסה להיות רב, לדבר בשפה של רב, ובסוף אני מחליט להיכנס אליהם כחאזלר, ונתון להם את הקטע של הערבי המסכן. חלק מהאנשים ממש בוכים קטע הזה. אבל זה מסכן עד הסוף. ובסוף הקטע אני שאלו אם אני יכול להפסיק לעשות ערבי מסכן". השאלה הזאת מטלטלת את הקהל כשם שהסתירות הפנימיות באבו עלי מטלטלות אותו. וקהל, על מה הורה עם הערבי המסכן, נתקל פתאום בחזרה צינית.

"אחרי הקטע הזה אני נותן להם קפה, בקלאווה, ואומר שאני חאלד אבו עלי, שחקן תיאטרון עכו, שממה רודות בארץ, ערבי. או אני שר שיר בערבית, שהלמים שלו חן בערך 'קום קום א רעב, קום יא מסכן, שבור את ולתות בית הסודה, שבור את יד הסודה'. תוך כך השיר אני פותח את ולתות הגטו, והקהל עולה מהגטו למעלה ומגלה שהוא במחנה השמרה. בלי להרגיש, כמו שקרה באמת. שם אני עושה תפקיד של חצי עיקר בעירום. אני עולה על שולחן, שנמצא במקור בלוחמי הגטאות, שולחן עיניים, שהגרמנים הרביצו להיהודים עליו עם מקל, עד מוות. בניתני שולחן כזה. אני רוקק עליו בעירום, ומרביץ לעצמי עם מקל שרומה לוח שיש בלוחמי הגטאות, ואני מבקש מהקהל שירביץ לי. באותו זמן אני רץ, ובסוף מתחיל גם לרקוד, לישיר, לצחוק, לבכות. אני בוכה על מה שקורה לי במדינה, על מה שקרה ליהודים. אני צוחק לפעמים, בגלל שאני רואה אנשים מרביצים לי, ואני אומר לך – לפני שלוש הצגות עלתה בחורה על השולחן והרביצה לי, ממש ואני אומר להם, יותר חזק – והם מרביצים יותר חזק, ורוקקים. ומסביבי יש טלוויזיות, שמופעלות



"אני צועק מלמעלה שישמעו אותי – הכפר, המשפחה, האשה. שבע שנים לא ראו את ההצגות שלי. שלוש שנים אני בתוך ההצגה הזאת, ואחרי כל הזמן הזה, כשאני קוטף את הפירות, זה לא מעניין אף אחד"